

Wandeling Oost

16,1 km

- Horeca langs de route - 4 parken
- Bezoek: Scheepvaartmuseum, The Black Archives, Tropenmuseum

Alternatief startpunt:

A - Amstelstation

Martin Luther Kingpark >
Amstel > Berlagebrug >
(A) Amstelstation >
Park Frankendael >
Linnaeuskade >
Flevopark >
Zeeburgerdijk >
Funenpark >
Oostenburgereiland - VOC scheepswerven, slavenschepen >
Wittenburg - beeld Schip op de Helling VOC >
Bijltsjespad - werf de Eendracht, slavenschip Leusden >
Scheepvaartmuseum - replica VOC schip de Amsterdam >
Wittenburgergracht >
Zeeburgerdijk - The Black Archives >
Tropenmuseum - expositie Heden van het Slavernijverleden >
Oosterpark - Slavernijmonument >
Beukenweg >
Krugerplein - Monument tegen Apartheid en Racisme >
Ringdijk >
Amstel >
Martin Luther Kingpark

Op de website www.mlk50.nl is meer informatie en de vier andere wandelingen te vinden die samen exact even lang zijn als de mars van Selma naar Montgomery in 1965: 87 km.

21 t/m 25 maart 2020
Ter herinnering aan 55 jaar Mars van Selma naar Montgomery
Project van kunstenaar Airco Caravan



Wandeling Oost



Martin Luther Kingpark, Amsterdam

1. Martin Luther King Park

Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat hij was vermoord op 4 april 1968. Loop noordwaarts en ga oostwaarts over de Berlagebrug en langs (A) Amstelstation richting Park Frankendael.



Park Frankendael

2. Park Frankendael

De Watergraafsmeer werd rond 1630 drooggelegd. In de loop van de 17e en 18e eeuw werden er ruim 40 hofsteden en buitenplaatsen aangelegd. Frankendael is de enig overgebleven buitenplaats van Amsterdam. Het park heeft drie sferen: parkweide, stijltuinen en werktuinen, met waterpartijen en voetgangersbruggen. Loop door het park, de Middenweg op en volg de Ringvaart naar het Flevopark.



Flevopark

3. Flevopark

Het Flevopark werd in 1928 aangelegd en kreeg in 1943 zijn naam. De naam is ontleend aan het Flevomeer, waaruit de Zuiderzee, tegenwoordig het IJsselmeer, is ontstaan. Aan de westzijde is een Joodse begraafplaats en in het park is ook een zwembad, het Flevoparkbad. Loop langs het Nieuwe Diep over de Zeeburgerdijk door het Funenpark naar eiland Oostenburg.



Gebouw INIT, waar Het Parool, De Volkskrant en Trouw zijn gevestigd.

4. Oostenburg

Oostenburg vormt met Kattenburg en Wittenburg de Oostelijke eilanden, aangelegd in de 17e eeuw tijdens De Grote Stadsuitleg. In 1661 kocht de VOC het eiland waar scheepswerven werden gevestigd en zo'n 500 schepen werden gebouwd waarmee ook slaafgemaakte Afrikanen werden vervoerd. In 1697 liep tsaar Peter de Grote er 4 maanden stage. Tot 1925 werden hier schepen gebouwd. Sinds 2003 zijn de redacties van Het Parool, Volkskrant en Trouw er gevestigd. Loop naar de Poolstraat en steek door richting de Wittenburgerkade.



Schip op de Helling, tussen de Kleine en Grote Wittenburgerstraat
VOC monument van Marius van Beek, Wim Tap en Hank Beelenkamp (1983)

5. Schip op de Helling

Op een staander is de letter A en het VOC-logo (Verenigde Oostindische Compagnie) gebeiteld en de tekst: "Er ligt een roofstaat aan de zee, tussen Oost-Friesland en de Schelde" - Multatuli. Deze tekst is een onderdeel van de aanklacht, waarmee Multatuli z'n beroemde boek Max Havelaar eindigt. In dit boek klaagt hij de Nederlanden aan, dat ze 'Insulinde, het eilandrijk, dat zich slingert als een gordel van smaragd om de evenaar' uitbuit. De ondernemingsgeest en technische vaardigheid van de VOC staat naast de afschuw die we nu voelen voor de stuitende wreedheid van bijvoorbeeld Jan Pieterszoon Coen, die bijna alle 15.000 inwoners van Banda Eiland uitmoordde. Loop over de brug links naar de Kattenburgerkade.



Locatie van scheepswerf De Eendracht, Kattenburgerkade/Bijltespad

6. Slavenschip Leusden

Op scheepswerf De Eendracht werd door de WIC (West Indische Compagnie) slavenschip Leusden gebouwd. Dit schip verging op 1 januari 1738 in de monding van de Marowijnerivier in Suriname en 664 slaafgemaakte Afrikanen verdronken in het dichtgetimmerde ruim. Het is de grootste scheepsramp in de Nederlandse geschiedenis. Loop verder via het Bijltespad naar het Scheepvaartmuseum.



VOC pakhuis 's Lands Zeemagazijn, het Scheepvaartmuseum

7. Scheepvaartmuseum

Het VOC pakhuis 's Lands Zeemagazijn werd gebouwd in 1656. Er werden er kanonnen, zeilen, vlaggen en scheepsuitrusting voor de oorlogsvloot opgeslagen. Later werd het een pakhuis voor de marine totdat er in 1973 het Scheepvaartmuseum werd geopend met de op een na grootste maritieme collectie ter wereld. Loop via de Wittenburgergracht en Zeeburgerstraat naar de Zeeburgerdijk.



The Black Archives en VOS aan Zeeburgerdijk 19A&B.

8. VOS en The Black Archives

Aan Zeeburgerdijk 19 staat het Hugo Olijveldhuis, waar sinds 1919 Vereniging Ons Suriname is gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de VOS zich onder voorzitter Otto Huiswoud tot broedplaats voor de onafhankelijkheid. The Black Archives is een uniek historisch archief van meer dan 3000 boeken. Het archief is op afspraak te bezoeken. Loop via Roomtuintjes en Commelinstraat naar het Tropenmuseum.



Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2

9. Tropenmuseum

Het Tropenmuseum is in 1864 opgericht om de koloniale bezittingen te tonen. In de 70er jaren van de vorige eeuw werd de focus meer gelegd op sociale issues. Tegenwoordig is er een permanente tentoonstelling Heden van het slavernijverleden en wisselende exposities. Wandel door het Oosterpark naar het Monument voor het Slavernijverleden.



Nationaal Slavernijmonument, Erwin de Vries (2002), in de zuidwesthoek van het Oosterpark

10. Nationaal Slavernijmonument

Elk jaar wordt op 1 juli tijdens Keti Koti (Gebroken Ketenen) de afschaffing van de slavernij in 1863 herdacht en gevierd. Na een kleurrijk optocht door de stad, is er een plechtigheid en kranslegging bij het Slavernijmonument, gevolgd door het Keti Koti festival in het Oosterpark. Omdat de vrijgemaakten verplicht waren nog 10 jaar lang voor niets te werken, wordt soms ook het jaar 1873 als jaar van de werkelijke afschaffing van de slavernij aangehouden. Loop via de Beukenweg naar het Krugerplein.



11. Monument tegen Apartheid

Op het Krugerplein staat het Monument tegen Apartheid en Racisme van P  p Gr  goire, dat in 1986 werd onthuld, om de opening te vieren van het kantoor van de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging ANC (Afrikaans Nationaal Congres) in Amsterdam. In 1990 werd

Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten en werd de apartheid afgeschaft. In 1994 werd Nelson Mandela president. Loop via de Ringdijk en Berlagebrug door naar het Martin Luther Kingpark. ●