

Wandeling Centrum

17,2 km

- Veel horeca langs de route - 2 parken
- Bezoek: Anne Frank Huis, Amsterdam Museum, Museum Van Loon

Alternatief startpunt:

A - Amsterdam CS

Martin Luther Kingpark > Weesperzijde > Amstel > Berlagebrug > Nieuwe Keizersgracht > Plantage Parklaan > Wertheim Park - Auschwitzmonument > Oosterdok > Mr. J.J. van der Veldebrug > Oosterdokskade - OBA, eigenaar MLK-beeldje > Odebrug > Schreierstoren - Start ontdekkingsreis Hudson > Stationplein - (A) Amsterdam CS > Prins Hendrikkade > Haarlemmerstraat > Herenmarkt - West-Indisch Huis, WIC hoofdkantoor > Binnen Oranjestraat > Brouwersgracht > Prinsengracht > Torenluis - Beeld van Multatuli, auteur van Max Havelaar > Westerkerk - dienst voor Dr. King in 1968, Anne Frankhuis, Homomonument > Reestraat 6 - Woonhuis Anton de Kom > Keizersgracht > Wolvenstraat > Oude Spiegelstraat > Sint Luciënsteeg > Amsterdam Museum - Amsterdam Galerij > Dam - Monument op de Dam, Kerwin Duinmeijer stierf hier, start 21 maart demonstratie > Rokin 64 - Huis met de Moor > De Dokwerker - stille mars voor Martin Luther King in 1968 > Herengracht 546 - Jan Bernd Bicker, 18e eeuw > Herengracht 518, Albert Geelvinck, slavenhandelaar > Herengracht 502, Ambtswoning, slavernij > Keizersgracht 672 - Museum Van Loon, slavernij > Frederiksplein, Monument Walraven van Hall > Amstedijk > Martin Luther Kingpark

Op de website www.mlk50.nl is meer informatie en de vier andere wandelingen te vinden die samen exact even lang zijn als de mars van Selma naar Montgomery in 1965: 87 km.

21 t/m 25 maart 2020
Ter herinnering aan 55 jaar Mars van Selma naar Montgomery. Project van kunstenaar Airco Caravan



*Uitzicht op Amstel en Amstedijk



Martin Luther Kingpark, Amsterdam

1. Martin Luther King Park

Dit park werd vernoemd naar Martin Luther King, Jr. nadat hij was vermoord op 4 april 1968. Loop noordwaarts, ga over de Berlagebrug en loop verder langs de Amstel, ga over het water rechts de Nieuwe Keizersgracht op en via Plantage Parklaan naar het Wertheimpark.



Wertheimpark, Spiegelmonument door Jan Wolkers (1977/1993)

2. Auschwitzmonument

Elk jaar op de 3e zondag van januari worden de slachtoffers van Auschwitz herdacht bij het Spiegelmonument van Jan Wolkers: "De hemel blijft voorgoed geschonden. Het is een godsgruwelijke aanslag op alles waar een mens voor staat". Loop verder over de brug op de Anne Frankstraat naar het Oosterdok, langs de museumhaven, NEMO en over de Mr. J.J. van der Veldebrug langs de OBA (MLK-beeldje, boeken, toilet, horeca). Ga links over de Odebrug en rechtsaf de Prins Hendrikkade op.



Prins Hendrikkade 94, Schreierstoren; links Zuiderkerk, rechts Oude Kerk

3. Schreierstoren

Deze verdedigingsstoren dateert uit 1487 en was onderdeel van de stadsmuur van Amsterdam, de eerste verdedigingswerken die vanaf 1481 werden aangelegd. Het was

een strategisch uitkijkpunt dat zowel de Zuiderzee als de haven van Amsterdam overzag. Van hier vertrok in 1609 Henry Hudson, die in dienst van de VOC op zoek ging naar een Noordelijke doorgang en in de Hudson rivier terecht kwam. Er wordt gezegd dat de naam van de Schreierstoren komt van de vrouwen die hier huilden als ze hun man uitzwaaiden. Maar dat is zeer de vraag want vroeger heette het de Schrayershoucktoeren omdat de stadsmuur hier een scherpe hoek maakte (schray = scherp). Volg de Prins Hendrikkade voor (A) Amsterdam CS langs, bochtje naar links en dan rechts de Haarlemmerstraat op.



Herenmarkt 99, West-Indisch Huis, hoofdkantoor WIC 1623-1647

4. West-Indisch Huis

Bevelhebbers van de West-Indische Compagnie (WIC) gaven in 1625 in het West-Indisch Huis opdracht tot de bouw van een fort op het eiland Manhattan, het latere New York. De slavenhandel vormde de omvangrijkste scheepvaartactiviteit van de WIC. In de periode 1674-1740 heeft de compagnie 383 schepen uitgereed en meer dan 550.000 tot slaaf gemaakte Afrikanen verhandeld. Ga links de Binnen Oranjestraat in en ga over het water links de Brouwersgracht op. Ga rechts Prinsengracht en links Prinsenstraat, dan rechtdoor tot aan Torenluis.



Torenluis, standbeeld van Multatuli door Hans Bayens (1987)

5. Multatuli

De Max Havelaar (1860) is een beroemde roman over koloniale overheersing van Nederland over Indonesië. De Amsterdammer Multatuli (Eduard Douwes Dekker, 1820-1887), woonde vanaf 1839 in Batavia en zag daar alle misstanden. In 2002 werd Multatuli tot belangrijkste schrijver ooit aangewezen. Loop verder over Oude Leliestraat en Leliegracht, over de Keizersgracht linksaf naar de Westermarkt, een belangrijk plein.

Wandeling Centrum



6. Westerkerk

Op 6 april 1968 was er een herdenkingsdienst voor Martin Luther King, die bezocht werd door 1800 mensen. De volgende dag was er een stille tocht met 400 deelnemers die aan de voet van de Westertoren eindigde. Er waren leuzen te lezen als 'Wie napalm zaait zal geweld oogsten', 'America this was your last chance, this is war you declare to us', 'If you don't listen??? We burn baby, and be killed'. Na de protestmars werd er een gedicht voorlezen door Otto Sterman. Hier op de Westerkerk is ook het Anne Frankhuis (plus standbeeld) en het Homomonument. Het is een betekenisvolle plek om na te denken over diversiteit en inclusiviteit. Loop linksaf de Prinsengracht op en rechts naar de Reestraat.



Reestraat 6, in de Negen Straatjes

7. Woning Anton de Kom

Surinaams anti-koloniaal schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom woonde in 1935 op Reestraat 6. Hij schreef het beroemde boek 'Wij slaven van Suriname' (1934). Hij is een held in Suriname en in Nederland niet voldoende bekend. Om hem te eren staat er een standbeeld op het Anton de Komplein, opgenomen in Wandeling Zuidoost. Ga rechts Keizersgracht en links Wolfenstraat, Oude Spiegelstraat en Sint Luciënsteeg en dan rechts de naar het Amsterdam Museum.



Sint Luciënsteeg, Amsterdam Galerij van het Amsterdam Museum

8. Amsterdam Museum

De Amsterdam Galerij is gratis te bezoeken. Het 40 meter lange tapijt van kunstenaar Barbara Broekman verbeeldt alle 179 nationaliteiten die in Amsterdam wonen. Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot leven in al haar facetten. Daarom gebruiken ze de term 'Gouden Eeuw' niet meer om de 17e eeuw aan te duiden, omdat het niet de volledige realiteit van deze tijd weergeeft, zoals uitbuiting, armoede en slavernij. Ga terug naar de Sint Luciënsteeg en loop via de Nieuwezijds Voorburgwal en Paleisstraat naar de Dam. Hier start op 21 maart de jaarlijkse demonstratie op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.



Nationaal Monument op de Dam van J.J.P. Oud (1956)

9. De Dam

Elk jaar worden op 4 mei op de Dam de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht met twee minuten stilte en een kranslegging. Ook stierf hier op 20 augustus 1983 de 15-jarige Antilliaanse jongen Kerwin Lucas Duinmeijer, een racistische moord. Elk jaar wordt dit nog herdacht, omdat wij niet mogen vergeten. In het Vondelpark staat een beeld ter herinnering aan Kerwin, te zien in Wandelroute West. Op de Dam staat het Koninklijk Paleis Amsterdam (gebouwd 1648-1665) dat tot 1808 het stadhuis van Amsterdam was. Loop met de 21 maart-demonstratie tegen Racisme en Discriminatie mee over het Rokin. Kijk bij nummer 64 rechts naar boven (T-Mobile winkel).



Rokin 64, gevel met de Moor (T-Mobile winkel).

10. Gevel met de Moor

Slavenhandelaar Barthelomeus Moor (1573-1636) plaatste een 'moor' op elk huis waar hij woonde. Morenkoppen zijn te zien op Amsterdamse gebouwen, in familiewapens en musea. Kijk omhoog en zie de gevelsteen op de 5e verdieping van Rokin 64 (T-Mobile winkel). In 1614 tekende Moor samen met 33 aandeelhouders voor het transport en verzekering van de 'vracht' van een schip vol tot slaaf gemaakte Afrikanen op het slavenschip Engel Michiel. Een

van de erfgenamen van Rokin 64, Daniel Bernard (1626-1714) was in 1689 directeur van Sociëteit Suriname, en had met slavenhandel te maken. Volg het Rokin, loop langs de Munttoren (het onderste deel is gebouwd tussen 1480 en 1487 en maakte deel uit van de Regulierspoort, een van de drie hoofdboorten van de vestingwerken van Amsterdam), volg Amstel, Blauwbrug, Waterlooplein en Mr. Visserplein naar de Dokwerker.



Jonas Daniël Meijerplein, De Dokwerker door Mari Andriessen (1952)

11. De Dokwerker

Op 7 april 1968, drie dagen na de dood van Martin Luther King, werd er een stille tocht georganiseerd. Deze startte bij de Dokwerker. Dit beeld herinnert aan de Februaristaking op 25 februari 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Amsterdammers pikten het niet langer en gingen staken toen zelfs winkels en café's verboden gebied werden voor Joden. Deze staking wordt hier elk jaar herdacht. Loop via Nieuwe Herengracht en terug over Blauwbrug linksaf langs Amstel en over de brug rechts de Herengracht op, even zijde.



Herengracht 502, Huis met de kolommen, ambtswoning

12. Burgemeesterswoning

Op Herengracht 546 woonde Jan Bernd Bicker, en op nummer 518 woonde slavenhandelaar Albert Geelvinck. Herengracht 502, het Huis met de kolommen, is de ambtswoning. Slavenhandelaar Paulus Godin (1615-1690) woonde hier. Hij was bewindhebber van de WIC en van de kolonie Sociëteit van Suriname. Godin had zitting in WIC-commissies als 'Tot de custen van Africa' en 'Tot de saaken van de slavehandel'. Zijn naam staat op een WIC contract uit 1677 voor de levering van 1600 tot 1800 slaafgemaakten naar Curaçao, te verscheppen naar de Spaans-West-Indië (Cuba en Puerto Rico). In 2006 werd voor het pand een plaquette geplaatst. Sinds 1927 is het ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester. Ga links de Vijzelstraat op en over het water links de Keizersgracht op, even zijde.



Keizersgracht 672, Museum Van Loon

13. Museum van Loon

Willen van Loon (1537-1618) was een van de oprichters van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en in de 16e eeuw werden de drie morenkoppen toegevoegd aan het familiewapen. Nu is op Keizersgracht 672 Museum van Loon te bezoeken. In de hal hangt het huwelijksschilderij van Willem van Loon en Margaretha Bas (door Jan Miense, 1637). Er staat een zwarte man rechts op het schilderij, is hij ene bediende of een statussymbool? Ga linksaf naar de Vijzelstraat en weer links de Prinsengracht op en ga rechtsaf over de Utrechtsstraat naar het Frederiksplein.



Frederiksplein, Monument Walraven van Hall door Fernando Sánchez Castillo (2010)

14. Monument Walraven van Hall

Wally van Hall (1906-1945) was bankier en verzetsstrijder in WOII. In 1943 richtte hij het Nationaal Steunfonds (NSF) op, ook bekend als de bank van het verzet. Ze kwamen op slimme manieren aan geld zoals "de grootse bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis" en stunden daarmee onderduikers en verzetsstrijders. Walraven had vele schuilnamen, Van Tuyl, Barends, Oom Piet en de bekendste: de Olieman. In 1945 werd hij gefusilleerd. In 2010 werd, vlakbij de Nederlandsche Bank, dit bronzen monument van een gevallen boom onthuld. Loop verder over Oosteinde, linksaf Stadhouderskade en rechtsaf langs de Amstel tot aan het Martin Luther Kingpark. ●